

Formandsberetning 2024

Kære medlem af MCS Foreningen

For et år siden sad jeg på denne plads med en helt anden følelse i kroppen.

Jeg var udbrændt, kørt træt af en bestyrelse der ikke fungerede og trådte ud en efter en, energien og drivet til at fortsætte var der ikke og der var heller ikke opbakning fra medlemmerne til at danne en ny bestyrelse.

Alligevel var vi en håndfuld fra bestyrelsen der valgte at tage kampen op og give den en sidste skalle.

Vi blev enige om, at det skulle være løgn at MCS Foreningen skulle lukke og vi besluttede at for en stund, køre tingene på en anden måde. Vi valgte at investere pengene i en ansættelse i foreningen og bruge vores tid og penge på medlemmerne – og det ændrede det hele.

Vi startede sommeren ud med det skønneste 30-års jubilæum på Gelskov Gods på Fyn.

Alle i bestyrelsen knoklede røven ud af bukserne for at få stablet arrangementet på benene, så vi sammen kunne nyde de skønne omgivelser og fejre at foreningen har eksisteret i 30 år.

Vi tog alle hjem derfra, med følelsen af et vellykket arrangement, nye bekendtskaber etableret og en følelse af samhørighed – og ikke mindst lysten til at sove en uge ;)

Det gav et energiboost at mærke, hvor mange vi egentlig var, der gerne vil hinanden, mødes i venligt lag og fokusere på alle de gode ting, vi på trods af sygdom, kan finde glæden i. Og dét var med til at finde gejsten og energien på ny.

I slutningen af august, tog vi på folkemødet på Møn hele weekenden; for at vise flaget, sprede budskabet og få en masse gode samtaler.

Vi var overvældet af hvor godt vi blev modtaget og fik øjnene op for, hvor mange der kunne berette om nogle de kendte med samme gener, eller endda selv døjede med parfume og kemikalier, uden at vide at MCS eksisterede. Vi fik talt med politikere fra alle tilstedeværende partier og også her mærkede vi en god opbakning fra vores medlemmer der kom og gav et nap med.

Til jul havde vi en super hyggelig jule komsammen i mit hjem i Tranbjerg med en rigtig fin deltagelse. Der blev kreeret lidt julepynt men mest af alt snakket, hygget og spist kage. Vi aftalte at holde et arrangement igen til sommer, hvor vi vil hygge i haven med et sammenskudsgilde.

Det er ingen hemmelighed at jeg er en formand der vægter det sociale i foreningen højt og det kommer til at blive ved sådan, dog knap så storslået som det sidste år har været 😊

Nu sidder jeg her igen, på samme stol, et år efter, men med en helt anden følelse i kroppen. Vi har fået samlet en god flok kandidater til bestyrelsen. Ikke bare af nød, men gode mennesker, der ønsker at deltage i kampen om et offentligt duftfrit rum og som har lysten til at stå sammen og kæmpe for det de har kært.

Jeg går ind i et nyt år med en ny flok bestyrelsesmedlemmer og en positiv følelse af at det her nok skal blive rigtigt, rigtigt godt.

Jeg glæder mig til at starte arbejdet med en ny bestyrelse, og jeg håber at alle jer medlemmer kommer til at mærke gejsten helt hjemme bag skærmene.

Mange positive hilsner

Jane